



## Εύλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Λυκείου Αχαρνών

### Εγκληματικότητα - Παραβατικότητα

Ζούμε σε μια περιοχή με φτώχεια και ανεργία που η οικονομική κρίση και η κρίση αξιών, εξαθλιώνει τους ήδη αρκετά καταπονημένους εργαζόμενους κατοίκους. Η μέτρια συγκοινωνιακή επικοινωνία με το κέντρο της Αθήνας, η γκετοποίηση, η έλλειψη μέριμνας για μόρφωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών που ζουν στο δήμο μας, η έλλειψη αθλητικών, πολιτιστικών χώρων και δραστηριοτήτων υποβαθμίζουν συνεχώς τις συνθήκες ζωής μας.

Σημειώνουμε τη στάση της εκάστοτε δημοτικής αρχής και της πολιτείας που μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης των κατοίκων που είτε κατοικούν, είτε εργάζονται στην περιοχή μας. Αυτό σαν γεγονός επιβαρύνει επιπλέον την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες που εξυπηρετούν διάφορα κυκλώματα, με σκοπό το κέρδος ενώ εύκολα εντάσσουν στους κόλπους τους, αποδυναμωμένους απλούς λαϊκούς ανθρώπους.

Εδώ συντελείται ένα έγκλημα με όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει το κίνητρο που είναι οικονομικό. Είναι τεράστια τα κέρδη που αποκομίζονται από τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, τσιγάρων και πορνείας. Υπάρχει το θύμα που είναι οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις Αχαρνές. Υπάρχει και ο θύτης, ο οποίος σημειωτέον δεν έχει ένα πρόσωπο. Υπάρχουν οι ηθικοί

αυτουργοί και οι φυσικοί αυτουργοί. Ως ηθικοί αυτουργοί πέρα των εγκληματικών κέντρων θεωρούμε τις δημοτικές και πολιτειακές αρχές που ανέχονται και δεν αποτρέπουν την κατάσταση αυτή και χωρίς να νιώθουν καμία ενοχή ή έστω σοβαρή ανησυχία, συντελούν με την απραξία τους στην συντήρηση της κατάστασης και φυσικοί είναι αυτοί που διαπράττουν τα κάθε λογής εγκλήματα.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν μια σειρά κινητοποιήσεων από μεριάς των δικαίως αγανακτισμένων κατοίκων, στις οποίες η δημοτική αρχή έδειξε ότι πρωτοστατεί, παρασύροντας σε αγώνα χωρίς στόχους, ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο τις ευθύνες της και κουκουλώνοντας τις. Καλούμε σε επαγρύπνηση όλους τους γονείς, θέλουμε συμμάχους σε όλες τις γειτονιές του δήμου μας κάθε γονέα και κάθε ένα εργαζόμενο.

Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να είμαστε υποψιασμένοι, σκεπτόμενοι και επιφυλακτικοί και για το λόγο αυτό βάζουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

- Για ποιο λόγο υπάρχουν περιοχές που αφήνονται χωρίς να γίνεται κανένα έργο αναβάθμισης και ένταξης στο Σχέδιο Πόλης ;
- Γιατί τα παιδιά που ζουν στις συνοικίες αυτές δεν λαμβάνουν την στοιχειώδη, ελάχιστη αλλά υποχρεωτική εκπαίδευση και αφήνονται να ζουν σε πρόχειρα καταλύματα. Ποια κοινωνική υπηρεσία του δήμου ή της πολιτείας μεριμνά για το φαινόμενο αυτό ;
- Η πολιτεία και η δημοτική αρχή δεν διαθέτει τους μηχανισμούς ελέγχου και συνέπειας των οικογενειών αυτών προς τα σχολεία? Ποιες είναι οι ενέργειες που

έγιναν στην κατεύθυνση κοινωνικοποίησης των μικρών ηλικιών τα τελευταία χρόνια?

- Ποιες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες έγιναν στις γειτονιές του δήμου? Που να βγάζει από την απομόνωση της οθόνης τα παιδιά μας, να εξαίρει τη συλλογικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών και να ανοίγει μέτωπο σε διάσπαρτες ρατσιστικές απόψεις διαχωρισμού, αντεκδίκησης και μίσους?
- Με ποια μέτρα η δημοτική αρχή και η πολιτεία αντιμετώπισε τα φαινόμενα εγκληματικότητας στη ρίζα τους, έτσι ώστε να προστατεύσει τους κατοίκους της, να σταματήσει το οργανωμένο έγκλημα και την αξιοποίησή του από κάθε επίδοξο πολιτευόμενο.

Ο Σύλλογος του **1<sup>ου</sup> Λυκείου Αχαρνών** πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Αξίζουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες ζωής για μας και τα παιδιά μας. Όχι άλλη ανοχή, προτείνουμε την οργάνωση στους συλλόγους μας για κινητοποιήσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην αλλαγή της κατάστασης.

Δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να πιέσουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνει ο δήμος μας, ένα ασφαλές μέρος, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

Ως γονείς σας καλούμε σήμερα να γίνετε ένα με εμάς να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να προχωρήσουμε από κοινού στο στόχο μας, που είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των παιδιών μας.

Στόχος μας είναι τους επόμενους 6 μήνες μέχρι τέλος του χρόνου να συσπειρώσουμε τους συλλόγους γονέων και

κηδεμόνων σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος μέσα από διάφορες μορφές δράσεων και κινητοποιήσεων.

Με καθαρούς στόχους και αγώνες διεκδίκησης να απαιτήσουμε από το υπουργείο να αυξηθούν οι δαπάνες για τα σχολεία μας για την κάλυψη αναγκών όπως:

Φύλαξη επί 24ωρου των σχολείων, το άνοιγμα των προαύλιων χώρων και τις απογευματινές ώρες, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά, τους χώρους άθλησης και επαρκή φωτισμό σε όλα τα σχολεία.

Οι λύσεις στα προβλήματα των σχολείων και των παιδιών μας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο όταν η κάθε γειτονιά του δήμου μας, το κάθε σχολείο αποτελέσει εστία συσπείρωσης όλο και περισσότερων γονέων, αντίστασης στην διαλυτική πολιτική δημοτικών αρχών και κυβερνήσεων, εστία ενωτικών και μαζικών αγώνων διεκδίκησης.

Θεωρούμε ότι με την πάροδο του χρόνου και με συσπειρωμένους γονείς, συνειδητοποιώντας το πρόβλημα και τις αιτίες του, όχι από οργή και αγανάκτηση, αποβάλλοντας κάθε είδους ρατσιστικές επιρροές, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες κινητοποιήσεις που θα πλαισιώνονται από μια σειρά αιτημάτων που μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έχουν καταγραφεί από εμάς τους ίδιους τους γονείς.