

Τρίτη, 10/9/2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αγαπητά μας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί,
Ευχόμαστε σε όλους μια καλή σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερως θέλουμε να καλωσορίσουμε τους μικρούς μαθητές και τις οικογένειές τους, που ξεκινούν την περιπετειώδη αφήγηση της εκπαίδευσης μέσα σε μια κρίσιμη περίοδο, φορτωμένοι όνειρα και αγωνίες. Καλωσορίζουμε τους μαθητές που περνάνε από την μια βαθμίδα στην άλλη και μαζί με το μπόι τους ψιλώνουν και τα εμπόδια. Τους καλούμε να γυρίσουν την πλάτη, σε όσους τους λένε ότι η μόρφωση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός είναι για λίγους και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους.

Ως γονείς, ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ξέρουμε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ η ζωή μας είναι ένας αγώνας. Δύσκολος, αλλά όμορφος! Και μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε γιατί με τα χέρια μας και τις δικές μας πλάτες ζούμε τις οικογένειές μας μέσα στην πιο άγρια κρίση. Σας καλούμε σήμερα που ανοίγουν οι πύλες των σχολείων να αναρωτηθείτε, κοιτώντας γύρω σας, αν αυτό είναι το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας, αν αυτό είναι το σχολείο που μπορεί και πρέπει να έχει μια κοινωνία στο διάβα του 21^{ου} αιώνα.

Κτηριακές υποδομές εγκαταλελειμμένες και εκπαιδευτικά προγράμματα που ψαλιδίζουν τα φτερά της μόρφωσης, και αυτό δεν διορθώνεται, βάζοντας -εμείς οι γονείς- το χέρι στην τσέπη. Κάποιοι φταίνε για την κατάσταση που αντικρίζουμε γύρω μας και είναι όσοι ωφελούνται από την σύγχρονη αμορφωσιά, είναι οι ίδιοι που κάνουν τη ζωή μας λάστιχο. Ό,τι έκαναν, το έκαναν συνειδητά και δεν θα σταματήσουν εύκολα. Θέλουν τα παιδιά μας αναλώσιμο γρανάζι, σε μια μηχανή, που έχει σαπίσει από καιρό.

Η φυσική θέση κάθε γονιού είναι μέσα στο σύλλογο γονέων του σχολείου του. Γιατί στην μαζική – διεκδικητική δράση που απαιτείται να ορθώσουμε άμεσα, κανείς δεν περισσεύει. Οι σύλλογοι γονέων και η Ένωση Γονέων της πόλης μας μπορούν να λειάνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, μέσα και έξω από το σχολείο. Μπορούν να ενώσουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς και όλους όσους αγωνιούν για το μέλλον που θα έχει η νέα γενιά. Αρκεί να μη λείψει κανείς μας!

Καλή Αγωνιστική Συλλογική Δημιουργική σχολική χρονιά!

Το Δ.Σ. της ΈΝΩΣΗΣ